



PETER  
DE  
WIT  
HANCO  
KOLK

# WILLEM DE ZWIJGER

DOSSIER-EDITIE





**Gilles de Geus**

# WILLEM DE ZWIJGER

HANCO KOLK/PETER DE WIT







WILLEM VAN ORANJE, PRINS DER NEDERLANDEN. GEPLAAGD DOOR GELDNOOD PROBEERT WILLEM LEGERS OP DE BEEN TE BRENGEN OM DE SPAANSE BEZETTER TE BEVECHTEN.



OORSPRONKELIJK EEN EENVOLDIGE STRUIK-ROVER, IS GILLES DE TROLIJSSTE RAADGEVER VAN DE PRINS EN DIENS EERSTE KEUS VOOR MOEILIJKE OPDRACHTEN.

GILLES DE GEUS



EEN IDEEL EN HYPOCRIET HEERSCHARJE, DEZE ADMIRAAL! HIJ LAAT GEEN MOGELIJKHEID VOORBIJGAAN OM BIJ PRINS WILLEM IN HET GEVLIJ TE KOMEN.

ADMIRAAL LUMEIJ

EEN MAN VAN WEINIG WOORDEN EN MET EEN HART VAN GOUD. HIJ STAAT GILLES ALTIJD TERZIJDE.



LEO



DEZE OULDE IJZERVRETER VOERT DE SPAANSE TROEPEN AAN. ZIJN WREEDHEID EN FANATISME OM PRINS WILLEM TE VERSLAAN ZIJN ONGEËVENAARD.







1578

Heel Holland is  
bezet door de  
Spanjaarden.



Heel Holland?

Ja hoor. Heel Holland.



Helemaal?

Jahaa! Alles!



SIRE!

Maar ik zeg je! Een reusachtig  
brandglas in de lucht! Daardoor  
vloog de molen in de brand!









Goedemorgen, Sire! Ik ben net met mijn vazal Rompke uit Antwerpen teruggekeerd en heb fantastisch nieuws!

Hoera!

U mag **TROUWEN!**



Uw huwelijk met Mathilde van Orsow zal ons geen windeieren leggen. De Van Orsows zijn puissant rijke bankiers!

32



Denkt u eens in! Dat betekent dat u grotere legers kunt uitrusten! Beter bewapend! Op mooi aangelegde slagvelden!



**JIPPIE!**

Dit huwelijk is 'n enorme financiële impuls voor de bevrijding der Nederlanden!



Ik heb een portret van uw aanstaande spaarvarkentje meegenomen! Kijk! Zo ziet ze er uit!



Leve de prins!

**SLURP!**

Leve de oorlog!

Leve het spaarvarkentje! Hips!

Leve het huwelijk!

**SMAK!**



Smek. Zo. Dan gaan we nu over tot de details.

33



Vandaag nog wordt uwschoonfamilie verwacht voor een informele kennismaking.



Ze verwachten een jonge, dynamische monarch vol levenslust en visie! Een goede eerste indruk is belangrijk!



Vandaar dus dat de prins in topvorm...

**?!!**

**?!!**

**?!!**

**?!!**









5a



5b







Tezelfdertijd nadert de koets met daarin de aanstaande bruid met familie Dillenburg, geëscorteerd door Gilles en Leo.







72



73











9a



9b







10a



10b















13a



13b





Een week later, in Frankrijk...

**PWOEIT!  
FWÈÈÈEP!  
PWIEP FLIERT!**



**PWOEIP! FWÈERP!**

Dit is nog erger dan wat mijn over-over-over-grootvader meemaakte met die gallische bard!



142

**FWÈEP FLIERP!**

Waar is Desiderius heen? Wat doen we hier?



**FLÈEP!**



**PIOEPP!**

Kunnen we nu weer verder, ja?

Moment.



Ik heb een collega van u ontmoet, herdertje. Hij nodigt u uit zijn Arcadië te bezoeken.

Ach!



143

Luister! Het is een langereis en...

Mmm.



Ach.. Gilles de Geus.. u was vroeger een echte vrijbuit-ter, heb ik gehoord. Een vrolijke schelm. En nu...

Interessant.



Kom, herdertje.







15a



15b























De rovers? Gezellig! We maken een kring van de wagens om ons te verdedigen!



We hebben maar een halve wagen.

Perfect! Dan zijn we snel klaar!



Denk eraan: pas schieten als je het wit van hun ogen ziet!

We hebben geen pistolen.



Gilles...accepteer het feit dat we verloren zijn!

Ik wil wel, maar mijn karakter verzet zich er tegen.



HAHAHA!!



HAHAHA!!

Gelukkig. Het is een vrolijke boef.

HAHAHA



Je vergist je. Wat ik net deed, is niet ha ha ha van lachen. Dat gaat van...



HAHAHAHA!

Kostelijk.



Maar in dit geval gaat het om...



HAHAHAHA!

Boef met flair die de situatie meester is.



Dus.

Nogmaals.





















Ik..ik  
bentochdie  
bendeider?  
Le Big Mec?

Ennie-  
mand anders,  
prins.



Precies!  
Le Big Mec,  
die ben ik.



En ik om mijn geslaag-  
de overval vieren. Dat  
kom ik hier doen!



Het is hier een hekse-  
ketel! Noemt u dit een  
rustig tafeltje?



Ja.



**BWAHAHA!**

n Vrolijke  
Frans.



**WIJN! WIJN! EN WAAR  
BLIJVEN DIE SNOLLEN  
VERDOMME! SNOLLEN  
VOOR LE BIG MEC!**



**VUL DIE ROEMER TOT DE RAND,  
SNOL! EN DANS 'N WILDE HORLE-  
PIEP MET LE BIG MEC!**



Tenzake, mannen.  
De situatie is deze.  
De therapie van de prins  
verloopt voorspoedig.



Toch is het absoluut  
noodzakelijk dat we  
zo snel mogelijk Madrid  
bereiken. In het Escorial  
ligt de sleutel tot zijn  
genezing, Gilles?



We bevinden ons iets  
ten zuiden van Troyes.  
Volgens schema zijn  
we over anderhalve  
week in Madrid.



Onze zorg is de  
ware identiteit  
van de prins ver-  
borgen te houden,  
Leo?



Hee.

Inderdaad.  
We mogen daar-  
om geen steden  
aandoen. We zullen  
op de buitenwe-  
gen blijven.



26

**HAHAHAHA!**

Al! Iemand  
is meester van  
een situatie!



Andermaal kruisen onze  
wegen zich, Le Big Mec!  
Niemand ontkomt aan  
**HAPPY EMILE!**























Er is nog  
maar één mogelijk-  
heid, Desiderius!











Het is een maanloze nacht.  
Boven de Spaanse hoogvlak-  
ten verheft zich de duistere  
steenklomp van waaruit  
een wereldrijk bestuurd  
wordt...







Een wereldrijk dat zich uitstrekt van India tot Brazilië wordt vanuit dit web met harde hand bestuurd.



Kom mee... we gaan naar de spin.  
Langs de uitgestorven balzaal...



...langs de babykamer van Carlos I

Nee!



De trap op naar...

NEE!

Niet door die deur! Nee!



Kom mee!

Kom mee!!



Deze trap op! Hij leidt naar een klein kamertje, vlak boven de kapel



Een kamertje volgestouwd met een huiveringwekkende verzameling relikwieën...



190 menselijke hoofden en de complete lichamen van zes heiligen...  
Het vertrek van de spin









































# EINDE







Als begeleider van de totaal overspannen geraakte Willem de Zwijger moet Gilles de Geus half Europa door, op zoek naar genezing voor de vader des vaderlands. Uiteraard mogen de Spanjaarden beslist niet weten dat Willem tijdelijk niet in staat is de troepen aan te voeren...

Naast het volledige verhaal bevat deze genummerde harde koft-editie van 'Willem de Zwijger' bovendien nog een zestien pagina's tellend dossier met aanvullende achtergrondinformatie over het ontstaan van tekst en tekenwerk. Een en ander is ruim geïllustreerd met veel bijzonder materiaal.